

Korte bespreking



Dit boek is een soort overlevingsgids voor jongeren die met echtscheiding of overlijden te maken krijgen. In heldere taal en met illustraties behandelt het ook uitvoerig de nieuwe mogelijkheden die daarna kunnen ontstaan. Nieuwe stiefbroers en -zusjes, een nieuwe relatie van een of beide ouders die ook weer kan uitgaan, waarna de volgende partner ten tonele verschijnt... We lezen over emoties, onzekerheden, gevolgen voor de jongere, de ouders en de nieuwe plusouder, keuzes die wel of niet gemaakt moeten worden, verhuizen, het verliezen en opnieuw creëren van je eigen plek. De frustraties en belevenissen worden verteld vanuit de jongere. De juridische situatie in zowel Nederland als België wordt in begrijpelijke taal behandeld. Het boek werd geschreven door tien auteurs, maar is toch consistent. De positieve boodschap dat kinderen in een nieuw samengesteld gezin ook weer gelukkig kunnen worden, wordt op een mooie manier gebracht. Achterin staat informatie over de auteurs. Hier wordt ook verwezen naar verschillende websites waar meer informatie te vinden is. Kleine letter, verlucht met veel illustraties in zwart-wit. Vanaf ca. 12 t/m 18 jaar. - *Redactie Vlabin-VBC*